



Nicole van Gemert is sinds 2010
directeur van Bont voor Dieren.

ALLEEN BEESTEN DRAGEN BONT

Vraag een voorbijganger op straat wat hij of zij van de zeehondenjacht vindt en de afschuw is overduidelijk. Vraag vervolgens welk dier er aan de jas hangt en het antwoord blijft uit. Nertsen, vossen en wasbeerhonden zijn onherkenbaar verwerkt in de mode en de drager ervan heeft vaak geen idee van het dierenleed dat erachter schuilgaat. De bio-industrie erachter is ver weg en verborgen. Bont voor Dieren-directeur Nicole van Gemert vertelt.

SOAP
BOX

Je mening geven is een belangrijk recht. Elke editie willen we anderen de kans geven om in de rubriek SOAPBOX te vertellen hoe zij de wereld zien.

“BONTKRAGEN VAN WASBEERHOND ZIJN MET NAME ONDER JONGEREN ONTZETTEND POPULAIR. ZODRA ZIJ HOREN OVER DE HERKOMST VAN HUN KRAAG HEBBEN ZE VAAK SPIJT VAN HUN AANKOOP. DAAROM IS HET GEVEN VAN VOORLICHTING OP SCHOLEN ZO BELANGRIJK”

Nicole van Gemert, stichting Bont voor Dieren

Jarenlang wordt het straatbeeld in de winter gedomineerd door zachte, zachte materialen. Als kraag, jas en soms als iets kleins zoals een sleutelhanger of accessoire. Zulke items kosten soms maar weinig, dus je kunt je niet voorstellen dat het vaak om echt bont gaat. Maar schijn bedriegt! Helaas is het nog steeds niet verboden om echt bont te kopen of verkopen in Nederland. Miljoenen dieren zijn het slachtoffer van de bontindustrie en dit aantal is in de afgelopen jaren zelfs toegenomen. Een schrikbarende ontwikkeling.

Voordat ik een aantal feiten op een rijtje zet is het goed te weten waar het precies over gaat. Bont: de vacht van (voornamelijk wilde) dieren die enkel voor hun vacht worden gefokt en gedood. Bont betreft niet alleen de huid van gefokte dieren, maar ook van wilde dieren die bijvoorbeeld gevangen zijn door middel van een wildklem of via jacht. Of dieren nu worden gevangen in wildklemmen, gefokt in de bio-industrie of doodgeslagen: ze lijden extreem en worden gedood voor een zinloos modeproduct.

Elke bontkraag of bontjas die verkocht wordt heeft gemiddeld aan minstens één dier het leven gekost – soms zelfs aan tientallen per item – en zorgt ervoor dat de bontindustrie nieuwe slachtoffers blijft maken. De verkoop zorgt dat deze ontwikkeling in stand wordt gehouden. Wereldwijd worden per jaar miljoenen nertsen, vossen, wasbeerhonden, coyotes, zeehonden, konijnen en andere dieren gedood, alleen voor hun vacht. De dieren leven vaak in vreselijke omstandigheden, totdat ze worden verwerkt in een bontproduct. Wist je overigens dat alleen de rug of staart van zo'n prachtig dier wordt gebruikt voor een

bontkraag? De rest wordt vaak weggegooid. Wat veel mensen niet beseffen is dat de bontproductie niet alleen erg dierenonvriendelijk is, maar ook slecht voor het milieu. De dieren die worden gefokt voor hun bont zorgen voor veel mest. Deze mest vervuult het milieu. Daarnaast moet het bont worden bewerkt met agressieve chemicaliën (en vaak ook met verfstoffen) om ervoor te zorgen dat het niet gaat rotten. Deze chemicaliën zijn niet alleen slecht voor het milieu, maar ook voor de volksgezondheid.

Verantwoord bont bestaat niet. Sommige bontbedrijven proberen bont een positief beeld te geven door termen als 'verantwoord bont', 'restproduct' en soms zelfs 'diervriendelijk' te gebruiken. Hiermee wordt gesuggereerd dat bont niet schadelijk is voor het milieu of dat bont iets natuurlijks is dat overblijft nadat een dier gegeten is. Maar de realiteit is anders: dieren die voor hun bont worden gehouden, hebben vaak een kort en vreselijk leven. De dieren die door wildklemmen worden gevangen, sterven een langzame en pijnlijke dood. Daarbij is bont vrijwel nooit een restproduct. Konijnenbont is bijvoorbeeld van speciaal gefokte konijnen, waarvan het vlees in principe niet gegeten wordt.

Opvallend veel bedrijven worden verkeerd voorgelicht door hun leveranciers. Zo wordt er vaak uitgegaan van certificeringssystemen die geen enkele garantie geven voor het dierenwelzijn. Op deze certificaten wordt bijvoorbeeld verwezen naar de Conventie van Washington (CITES), wat wil zeggen dat het dier dat in de kleding is verwerkt geen bedreigde diersoort is en de kleding dus mag worden geïmporteerd. Ook staat er dikwijls op de certificaten dat het bont niet afkomstig

is van honden en katten en ook niet van wilde dieren. Deze certificaten zeggen niets over de afschuwelijke omstandigheden waaronder de dieren enkel voor hun vacht worden gefokt en gedood. Vaak gaan bedrijven en inkopers af op de mooie verkooppraatjes van leveranciers zonder de certificaten goed te bekijken of verder te vragen.

WAT KUN JIJ DOEN?

Gelukkig staan we niet machteloos en hoeven we niet met onze armen over elkaar af te wachten tot deze barbaarse modetrend voorbij is. Ben jij een dierenvriend en wil je in actie komen? Ten eerste: koop dan bontvrij en vertel anderen over het dierenleed achter bont. Misschien twijfel je of iets van echt bont is - dan kun je het beter niet kopen. Al gekocht? Je kunt ervoor zorgen dat het uit het straatbeeld verdwijnt door het niet te dragen. Niet doorverkopen of in de kast te hangen, maar in plaats daarvan schenken aan Bont voor Dieren. Of inleveren bij een Nederlandse Lush-winkel bij jou in de buurt; Lush zorgt dat het bont direct bij Bont voor Dieren terecht komt. De bontitems worden gebruikt bij het geven van voorlichting, zoals gastlessen op scholen. In de gastles wordt er door een Bont voor Dieren-vrijwilliger uitgelegd welke dieren er worden gefokt of gevangen voor bont en hoe je echt en nepbont van elkaar kunt onderscheiden aan de hand van een voeltest. Een Bonttest met filmpje vind je trouwens ook op de website van Bont voor Dieren.

Bont voor Dieren zet zich in voor dieren door te lobbyen in de politiek, mensen te informeren en positieve actie te voeren. Helpen kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld als donateur of vrijwilliger. En als je op school zit, kun je misschien een spreekbeurt geven of werkstuk maken over bont. Bont voor Dieren heeft hiervoor een speciaal informatiepakket samengesteld dat je vindt op www.bontvoordieren.nl.

Als partner van de internationale Fur Free Alliance (FFA) doet Bont voor Dieren onderzoek naar de verschrikkingen in de internationale bontindustrie en werken beide samen aan een Europees verbod op bontfokkerijen. Ze doen gezamenlijk ook onderzoek naar misstanden in de bontindustrie en maken undercover beelden van mishandelde dieren.

Ook maakte Bont voor Dieren met bontvrije ontwerpers Hans Ubbink, Antoine Peters en Bas Kosters een voorlichtingsvideo over wasbeerhondenbont. In samenwerking met Amsterdam Fashion Week maakte Bont voor Dieren een aantal keer officieel onderdeel uit van het programma. Het event, gericht op modeprofessionals en -studenten, liet ontwerpers aan het woord die streven naar diervriendelijkheid en innovatie. Daarnaast ontwikkelde Bont voor Dieren een Bontvrijlijst en Te Bontlijst, waarop je alle bontvrije merken en merken die wél bont verkopen, vindt.

Bont voor Dieren is te vinden op Facebook, Instagram, Twitter en bontvoordieren.nl.

Voor meer informatie, kijk op
bontkragen.nl

**“OPVALLEND
VEEL BEDRIJVEN
WORDEN VERKEERD
VOORGELICHT DOOR
HUN LEVERANCIERS.
ZO WORDT ER VAAK
UITGEGAAN VAN
CERTIFICERINGS-
SYSTEMEN DIE GEEN
ENKELE GARANTIE
GEVEN VOOR HET
DIERENWELZIJN.”**

Wasbeerhonden in
draadstalen kooien